

Vraag het aan Morya



Je hoeft niet alles te bepalen

“Als je aan iets begint, maar het ontwikkelt zich in een andere lijn, dan is dat geen probleem. Je hoeft niet alles voortdurend te bepalen en te denken: ‘ja maar, ik heb met mezelf afgesproken dat ik dat nu eerst zou doen, dus daar blijf ik bij, eerlijkheidshalve.’

Nee, het moet kunnen zijn dat je dingen loslaat, dat je zelfs gedachten loslaat. Ja, af en toe moet je dat leren: de gedachten die je hebt, die je hebt uitgedrukt zelfs, loslaten om gewoon enkel maar in de tijd te staan, in het leven zelf, in wat het leven jou te bieden heeft, vooral in wat Gods leven jou te zeggen heeft.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn”
(uit hoofdstuk 7: ‘Genezend werk’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 7

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


